

22) Kleurig balanceren

Groen en geel van spanning heb ik moeten zien in aanloop en voorbereiding van mijn eerste lezing.

Ondanks de ‘veilige’ zone waar ik niemand persoonlijk kende en ik super hartelijk werd ontvangen steeg mijn plankenkoorts met de minuut.

De opluchting na afloop was zóóó groot dat ik dacht:

Dit NOOIT meer!

Was het geen leuke ervaring dan?

Hier kan ik volmondig, JA! op antwoorden. Het was enig!

Stuk voor stuk lieve mensen waarvan ik mooie feedback kreeg.

Maar toch...die spanning vooraf...

Ik ben hier gewoonweg niet voor in de wieg gelegd. En eigenlijk vind ik dit wel fijn om hardop te bekennen.

Laat mij nou maar lekker schrijven zonder poeha eromheen.

Dat ik mezelf in ‘de schijnwerpers’ moet zetten voor promotie is gewoon níet iets wat bij mij past.

Dus tja...

Wat nu?

Er staan nog drieënhalve doos boeken die wachten om gelezen te worden.

Het is mei 2024.

Een half jaar na mijn boekpresentatie.

Mijn eigengereide weg als selfpublisher heb ik mogen ervaren.

Ik heb daarin diverse geweldige, kleurige hoogtepunten mogen beleven én heb er bovendien heel veel van opgestoken.

Alleen... De staart van deze fleurige weg komt bij mij nogal onoverzichtelijk over want: Wanneer is het voldoende ?

Wanneer mag ik dóór met iets anders?

Misschien wanneer de voorraad boeken verdeeld zijn onder mensen die ik ermee kan helpen?

Zo voelt dat wel voor mij.

Dus ben ik nu druk om vijftientig exemplaren bij huisartsen in de wachtkamer te krijgen en voor de laatste dozen heb ik de bibliotheek aangeschreven. Dát lijkt me wel een eer. Mijn boek door heel Nederland in de bibliotheek! Verwachte tijd voordat ik hier een antwoord op krijg is drie maanden. Ook best spannend maar anders spannend dan voor een groep mensen mijn verhaal doen!

In afwachting op een antwoord van NBD Biblion ga ik vrolijk verder met mijn missie: 'Zaaien en verspreiden'! Omdat de onderwerpen in mijn boek: 'VROEG of LAAT' balanceren tussen hart en verstand in de zorg voor een dierbare, nog steeds zo actueel zijn als maar kan!

Wordt dus vervolgd!



Kan ik in de
tussentijd aan
IETS NIEUWS
beginnen want ik
sta weer
ingeschreven voor



een schrijfweek bij Marelle Boersma. In november ga ik me onderdompelen op Texel en gaan we met



een groep enthousiaste schrijvers een boek schrijven met eilandverhalen! Een boek wat gegarandeerd



gepubliceerd wordt!

Lijkt me onwijs leuk, spannend en leerzaam. Ik borrel al over met kleurrijke schrijf ideeën die ik nu alvast kan gaan uitwerken in het; roze, oranje, rood en pimpelpaars.

JIPPIE!

