

## 25) Liefje m'n liefje

Bij thuiskomst wacht mij één en al verontwaardigdheid. ‘MAM! Dat ga je toch niet doen???’ Zo geef je dat boek bijna weg! Je bent een dief van je eigen portemonnee!’ Mijn oudste



dochter hapt naar adem en stroopt haar mouwen al op... ‘Ik ga andere wegen voor je bewandelen. Dit MOET anders! Dat ga ik voor jou fiksen. Wat voor bedrag heb je in je hoofd wat dit restant boeken moet opbrengen?’ Roept zij zakelijk en nog steeds verontwaardigd uit. ‘Nou, uuum... niets liefje’ antwoord ik schuchter terwijl ik me met de minuut kleiner voel worden.

‘Hoezo niets?’ Oudste valt nog net niet steil achterover. ‘Je schat jezelf wel heel laag in hè?’ (oef... waar heb ik dat vaker gehoord?!)

Mijn omvergeblazen hoofd voelt weer enigszins kalm en terwijl ik mijn rug recht vertel ik mijn ambitieuze dochter dat ik het gewoon anders wil doen.

‘Ik ga twintig boeken verspreiden voor bij huisartsen in de wijde omgeving om in hun wachtkamer neer te leggen, als jij nou die adressen even voor me opzoekt dan maak ik er een mooi begeleidend briefje bij. De andere twintig stuks bied ik in loop van tijd aan mensen waarvan ik denk dat zij dit boek

als steuntje kunnen gebruiken of dat zij het boek door kunnen geven aan iemand die zich ermee geholpen gaat voelen. En dat zijn er naar mijn inziens nog steeds heel veel.' PUNT. Dochter kent haar moeder langer dan vandaag. Met een diepe zucht en opgetrokken wenkbrauwen gaat zij evengoed met alle liefde voor me aan de slag. Tegenspraak heeft geen zin. Dat heeft ze inmiddels wel geleerd tijdens alle mooie dingen die zij doet waar zelfliefde centraal staat en haar moeder ook nog in mee laat delen. Zo leren wij tegenwoordig van elkaar. Geweldig vind ik dat!

En toch... Wanneer alle adressen bij elkaar zijn gesprokkeld, brief geschreven is en de rust wedergekeerd, vraag ik mezelf af of deze actie echt zo vreemd is.

Dit hele 'boek gebeuren' heb ik mezelf cadeau gedaan. Een fantastisch cadeau al zeg ik het zelf. Een cadeau waar ik vanaf het begin, tweeënhalp jaar geleden, tot NU heb genoten. Niet zomaar genoten... ECHT van mijn kruintje tot in de puntjes van mijn tenen GENOTEN!!! Prachtige beleving, HEEL VEEL mooie mensen ontmoet, geleerd wat er allemaal komt kijken bij de totstandkoming van een boek! Vooral wanneer je het zelf gaat uitgeven! Schitterende webinars voor gevolgd. Zoveel nieuwe ervaringen opgedaan. De onvergetelijke boekpresentatie (vandaag precies één jaar geleden!). Wat een FEEST!





Zo'n cadeau geef je jezelf  
maar één keer.

En nu is het klaar.

**DONE!**

Mijn missie voelt al als  
geslaagd.

Misschien had ik wat  
ambitieuzer kunnen zijn...

Misschien had ik mijn  
marketingplan beter uit  
kunnen voeren.

Misschien...

Toch ben ik een méér dan  
tevreden en gelukkig mens.

“Liefje m'n liefje wat wil  
je nog meer?” Dat is zo'n

zinnetje waar ik mee ben groot gebracht.

Eerlijk gezegd... Zou ik 't niet kunnen bedenken!

Alhoewel...

**OP SCHRIJFVAKANTIE NAAR TEXEL LIJKT ME WEL  
GAAF!!**

Wordt vervolgd...

Liefs,

Krant-ma